

Nieuwsbrief nr. 41 2021

Enschede

WONNE

Glanerbrug

DANK

dank dank dank **BAAR**



Blik: terug op 2021 en 2022 in 't vooruit

Enkele jarenlang lopende zaken hebben we tot een goede afronding kunnen brengen. We hebben Edward opgenomen in onze kerngroep voor een proefjaar. Coronamaatregelen blijven ons allemaal bezighouden, mét resultaat: geen besmetting in huis. Contacten met de politiek zijn weer aangehaald; ook met de vele collega-hulpverleners.

We hebben hele moeilijke keuzes moeten maken: geen koren meer in de wintertuin, in oktober zelfs geen koffie of maaltijden meer aan de deur. Voor de Wonne ongehoord in haar historie. We blijven nieuwe bewoners verwelkomd in het besef: altijd weer een gok. Soms loopt het spaak. Soms nemen we na een jaar met tranen afscheid.

Een reportage in Tubantia: mooie PR want onze exploitatie blijft zorgelijk.

Met de Larinkstichting gaan we kijken hoe het kloosterdeel beter benut kan worden. En anderen willen met hun deskundigheid de Wonne verder helpen uitbouwen.

Voor én achter de schermen wordt onvervaard doorgewerkt. Daarom staan dit keer de vrijwilligers van de winkels in de schijnwerpers.

Kort om: enkel sámen kan Wonne-leven lukken.

Samen delen, samen dragen, elkaar stimuleren.

Wij met elkaar. En hopelijk U met ons!

carla berbée, voorzitter en kerngroeplid



INHOUD

Mijmeringen van kerngroepleden Corrie, Maarten, Edward en Carla — Wonne Enschede, terugblik van Anja en Annette — Wonne Glanerbrug.

Daartussen: steun van zovelen : DANK aan onze vele weldoeners, sponsoren, helpers, gulle gevers, brengers voor winkelwaren

Met de Wonne ladder klimmen we van januari tot december door 2021

Bijdragen over onze buitenleden Arnulf en Dick.

Lees over het geheim van onze winkels en de vrijwilligers, het verband tussen Franciscus en Norbertus, het boek van onze coach Frans Croonen, spelletjes in huis, financiële veranderingen,

En bij name gekend en benoemd: bewoners, en vertrekkers van bewoners en vrijwilligers.

Veel foto's in dit nummer zijn van Martin. Hij heeft er plezier in en er belooft nog meer te komen.

Onze weldoeners: delen doe je samen

Ook het afgelopen jaar hebben wij van diverse kanten veel steun gekregen,. Op de markten van dinsdag en zaterdag mogen we aan het eind groenten en fruit, vis en bloemen ophalen. Een aantal winkeliers bedenkt ons met wat aan het eind van de werkdag over is. Aan de deur wordt heel wat afgegeven voor onze tweedehands winkels: kleding, boeken, tijdschriften, kleine huishoudelijke apparaten, keukenspullen tot wegwerpservies en etenswaren.

Een aantal kerkelijke gemeenschappen en instanties hebben speciale acties voor ons gevoerd, in Hengelo zelfs 1 jaar lang. Of 28 keer elk jaar, We mogen giften of collecteopbrengsten ontvangen. Spontaan en ongevraagd Om blij van te worden, om stil van te zijn. Klein of groot, gepland of zo maar: het geven maakt zichtbaar dat elke gift bijdraagt en van betekenis is. Want zonder dit alles zou de Wonne niet kunnen bestaan.

Hierdoor voelen wij ons gesteund en gedragen. . En als wij zeggen ‘ons’ dan bedoelen wij op de eerste plaats hen die bij de Wonne een plaats krijgen en tijd om aan zichzelf te werken, hen die bij ons aan de deur komen voor koffie en brood. En hen die bij onze winkels terecht kunnen voor een schappelijke prijs.

Met uw hulp blijft dit mogelijk, u deelt met ons, wij delen met elkaar en de mensen die een beroep op ons doen. Mogen wij op u blijven rekenen?

de kerngroep van de **Wonne Enschede**

*Carla Berbée, Corrie Stadthouders
Edward Kremers, Maarten Schapendonk*

de kerngroep van de **Wonne Glanerbrug**

*Annette Kerver
Anja Thönelt*



Kerststukjes verkocht in Denekamp

De rijke gaven uit Hengelvele van de oogstdankdag



Maarten: Leven in gemeenschap

Als kloosterling heb ik in verschillende abdijgemeenschappen gewoond, daar veel mensen leren kennen en waarderen. Je bent er op elkaar aangewezen en wordt aan elkaar toevertrouwd. Het is een ervaring van het geloofsgegeven dat de mens niet geschapen is om alleen te blijven. Een ervaring die haaks lijkt te staan op de woningmarkt. In een land met ongeveer 17,5 miljoen inwoners en een 8 miljoen wooneenheden, is er een tekort van enkele honderdduizenden nieuwe woningen. Wil iedereen dan alleen wonen? En waarom willen zovelen dat? Heeft het te maken met de individualisering die ik om me heen zie? Een houding van: als ik alleen woon, hoef ik enkel met mezelf rekening te houden?

Mogen wonen in een gemeenschap is een gave, wonen in een gemeenschap is een opgave. Ik denk overigens dat dit voor elke woonvorm geldt en het is zaak een goed midden tussen vinden tussen de gave en de opgave.

In de Wonne krijgen we geregeld aanvragen van mensen die een tijdje bij ons willen komen wonen. Met een aantal gaan we het gesprek aan en een deel wordt daarna uitgenodigd voor een kennismaking. Er wordt in zo'n kennismaking gesproken over het gemeenschapsleven zoals wij dat zien bij ons. En regelmatig komt dan de opmerking van een kandidaat-bewoner dat deze nog nooit in gemeenschap gewoond heeft, behalve dan misschien in de kindertijd.

Met wat voorbehoud begint dan een leven in gemeenschap. Niet direct uit overtuiging, gemeenschap krijg je er bij ons bij.

Na verloop van tijd blijkt dan vaak dat het een krachtige vorm van leven kan zijn, het is een investering die oplevert. De som van vele gemeenschappen is meer dan het totaal van de afzonderlijke delen. Mensen kunnen elkaar promoten, elkaar bemoedigen om in de eigen kracht te gaan staan. Over en weer wordt er gecompimenteerd, zoals na de dagelijkse avondmaaltijd als de kok(s) een hartelijk applaus krijgt voor er op tafel is gezet. Ook het afgelopen jaar zijn we weer getuige geweest van culinaire hoogstandjes en mooie initiatieven om de producten die we op de markt krijgen, te verwerken. We zien samenwerkingen ontstaan, de één zet een pad uit, heeft iets in gedachte, de ander volgt en het resultaat smaakt.

Zo groeit er een vorm van gemeenschap tussen mensen die noch elkaar, noch het ideaal van de Wonne hebben gekozen, een vorm van wederzijdse betrokkenheid tussen mensen die op één of andere manier een tijdelijke woonplek nodig hebben.

Komt er een afscheid in zicht dan hoor ik nog wel eens een beetje een dubbel gevoel: er is blijheid om de kansen en mogelijkheden om weer op een vaste plek te gaan wonen en er is het gevoel dat iets wat ook mooie kanten had, nu stopt. Zou de mens dan toch niet gemaakt zijn om alleen te wonen ...?



Maarten Schapendonk o.praem.

Van Corrie

Vrede Vrede Vrede

Lieve mensen,

Vandaag op de eerste dag van de winter, op de kortste dag van het jaar, ben ik vroeg opgestaan om mee te lopen met "de Vredesvlam".

Vanaf de grote vlam worden 2 kleine vredes lampen aangestoken, die megedragen worden.

We worden uitgezwaaid!!

Onderweg worden vredeskaarsjes uitgedeeld en enthousiast ontvangen.

Totaal 40 km, waarvan ik er 15 km mee loop.

Ook loopt er gezellig nog een huisgenoot mee, die het langer volhoudt?

De Vredesvlam staat op 21 maart 2022 alweer tien jaar in onze wintertuin te branden.

Toen Coos stopte, heb ik zijn taak overgenomen om de olie wekelijks bij te vullen.

VREDE

Toen Carla en ik pas een gesprek hadden met Elna en Marianne van de werkgroep, wisselden we van gedachte over wat vrede voor een ieder inhield. Boeiend hoe dat door ieder anders ervaren werd.

Verhalen worden binnenkort in een schrift verzameld!

Om de vrede in mijzelf te bewaren, dat is best een klus merk ik.

Soms is er veel in het hoofd en ik ben best praktisch ingesteld....

ik "zie" dan soms teveel! Goed om bewust aan een goed evenwicht te werken.

VREDE

De komst van Edward als aankomend kerngroepslid geeft ruimte en een nieuw elan.

Van 3 naar 4 personen...groeien. Een boeiend proces.

VREDE

Vrede hebben met wat er is.....vandaag!

Met de mensen waarmee ik woon, die ieder voor zich, persoonlijk werken aan een bestaan na de Wonne.

Hoop, geduld, samenwerken.....ik heb bewondering voor hun uithoudingsvermogen!

En als ze vertrekken voel ik altijd wel wat weemoed.

Een Wonnekaarsje en goede wensen als ze vertrekken!

VREDE

Zelf mocht ik gesprekken voeren in het Karmelklooster. Weldadig!

Mensen die je toe vallen.

Dankbaar voor een gezond jaar

in meerdere opzichten!

Ik wil hierbij ieder een Vredevol jaar toewensen.

Lieve groet, Corrie



Carla: Wonne leven = stukje familie



De tijd voor Kerst is in de Wonne altijd wat beladen. Herinneringen hoe het eerder was, soms pijnlijke herinneringen... Gemis aan bepaalde vertrouwde mensen. Of het gemis van de kerstsfeer die er nooit is geweest.

En dan wordt het Kerstavond. We komen met alle 10 bewoners samen in de woonkamer. Tussen de versierde kerstboom, de slinger van kerstkaarten, de kaarsen uit de adventskrans die nu alle maal branden. Aan de ene kant van de kamer staat de stal, leeg en kaal. Aan de andere kant staan op de koffietafel alle beeldjes. Ieder werd uitgenodigd een figuur te kiezen die je aanspreekt en die mee te nemen op reis. Door het Kerstverhaal en door de woonkamer.

“In die dagen dat Quirinius landvoogd was... en daar Josef uit het huis van David stamde ging hij met zijn verloofde die zwanger was, op reis naar Bethlehem”.

En we gaan in optocht door de kamer naar de stal. De os en de ezel krijgen hun plek. Maria en Josef, de engel op het dak, de herders in de buurt en de schapen vooraan. En het kindje?!

Het Christuskind was in de handen van de jongste, een puber die vol aandacht en wat gegriink het beeldje heeft mee gedragen. Nu mag het gaan van hand tot hand. In een moment van stilte kan ieder even het Kind begroeten. Met een wens, soms in stilte, soms een gebedje, soms in de taal van het hart.

“Gloria in excelsis deo, ons is een redder geboren” zongen we tenslotte en toen was de cirkel rond, van Wonne naar Afrika naar Zuid Amerika naar Bethlehem. “We wish you a merry Christmas..”, “Feliz Navidad!”

Met warme worstenbroodjes en thee zitten we nog wat na te genieten in de grote kring. Dan haalt Lucia een grote tas te voorschijn: vol kleine pakjes. “Bij ons in Zuid Amerika is Navidad het belangrijkste feest van het jaar samen met al je familie. Ik heb ze sinds ik in Nederland woon heel erg gemist. Maar hier in de Wonne zijn jullie mijn familie. Dus krijgen jullie nu een kadootje. Om blij te zijn met elkaar. En dankbaar!”

En wat blijkt: uit elk pakje komt een ster met een lichtje... dat verlicht en verwarmt. Net als het Kind van Bethlehem. En net als wij dat met elkaar doen. En daarna gingen we, naar goed Zuid Amerikaans gebruik, nog even lekker swingen.

Zo worden we hier levend in de Wonne -niet helemaal maar soms- bijna vanzelf, familie van elkaar.

Om blij om te zijn, van te genieten, om je aan te warmen.

“Als een nieuw begin van leven”.

carla



Edward: nieuwe toetsstenen

Het is Dinsdag 21 September ik ben op weg naar Utrecht CS. Een hernieuwde kennismaking met de stad waar ik mijn middelbare schooltijd doorbracht. Dan liep ik langs de Dom of over Hoog Catharijne of pakte de bus naar school. De binnenstad is vernieuwd, er stroomt weer water door de binnenstad en Utrecht CS en HC zijn in een nieuw jasje gestoken. Het is een mooie zonnige dag. Het is ook mijn vaste vrije dag in de Wonne, sinds ik er eind juni naartoe trok voor een proef-jaar. Ik ben vandaag op pad naar nieuwe en vertrouwde plekken. Wat momenten uit mijn jeugd vermengen zich met de actualiteit van wat ik nu zie. Even wat afstand nemen, er-op-uit gaan doet me goed. Je doet toch weer allemaal nieuwe indrukken op in een nieuwe omgevingen een nieuw (t)huis zoals de Wonne.

Na een paar uur rondkuieren in de binnenstad, koffie op terras en een smakelijke lunch, vertrek ik met opgewekt gemoed terug naar Enschede. Ik meen dat er even geen mondkapjes plicht was, dat geeft me dus wat extra ademruimte. Ruimte ook aan gedachteloosheid en mijmeringen ter ontspanning, zo'n ouderwetse treinreis

Zo'n jaar geleden nu, begin December 2020 wees de abt van de Willibrordsabdij me op een kleine advertentie in het KNR magazine: "Woongemeenschap op zoek naar versterking, met maatschappelijk georiënteerde missie".

Ik stond op uitvliegen in de abdij, na een verblijf van ruim twee jaar als (inwonende) leek. Ik was als vrijwilliger actief geweest als gastheer in het Stiltecentrum Bethlehem gelegen naast de abdij. De verbouwing was nu achter de rug en corona wat geluwd. Dit laatste was van tijdelijke aard. Weldra zou het corona spook rondwaren in de abdij en mijn eerste bezoek aan de Wonne uitstellen tot begin Februari. Het werk als gastheer was in al zijn verdienstelijkheid ook een training in bescheidenheid en dienstbaarheid. Corona maakte echter ook dat we nog maar af en toe groepen ontvingen. Dit gaf me de gelegenheid de dagorde in de abdij (zesmaal daags werd de kerk bezocht) na te volgen. Ora et Labora ('Bid en werk'). Dag in dag uit, week in week uit,....Wat een verstillend uitwerking heeft op de geest. De seizoenen wisselen maar het leven blijft ronddraaien rondom een vaste structuur. Die als houvast en/of als saai ervaren kan worden. Maar die door gemeenschapszin/broederschap wordt gedragen

Een tijd van studie, gemeenschapszin en beoefening(meditatie) komt (in zekere zin) tot een einde. Een wens om een bredere gemeenschap te dienen, een actieve bijdrage te leveren aan een maatschappelijk relevant initiatief, iets uit mijn handen te laten komen en ook verantwoordelijkheid niet te schuwen, worden de nieuwe toetsstenen in mijn leven

Na het eerste gesprek met de drie kernleden werd er al snel een nieuwe afspraak gemaakt. Een twee-weeks verblijf in de Wonne volgt. En zo ook een drie- en vijfweekse verblijf. Het werd lente en het werd zomers. Ik werd hier dan toch zelf ook uitgebreid getoetst. Soms solliciteer je voor een baan en dan ben je na een gesprek binnen. In juni bezochten we Frans Croonen in Nijmegen. Ik was hier zo'n halve eeuw eerder op een steenworp afstand ter wereld gekomen. Frans is de coach van de kerngroep en wordt met het wisselen der seizoenen opgezocht. Het was op deze dag dat ik hoorde dat ik erg welkom was voor het proefjaar in de Wonne.

Ik was nu na anderhalf uur treinen weer in het zicht van Enschede CS. Het is deze 21e September ook Internationale Dag van de Vrede. Een bijzondere dag voor de groep mensen die de Vredesvlam Twente verzorgt. Die alweer tien jaar thuis is in de Wonne. En die door tal van activiteiten in ere wordt gehouden. Ik had op 21 maart voor het eerst met de groep kennis gemaakt. Op de verjaardag van de Vredesvlam. Er was toen een kleine groep mensen rondom de vlam bijeengekomen, met koffie en spijs, verhalen en een meditatief moment. Een bijzondere ontmoeting met een groep mensen die zich ook thuis voelt in de Wonne. Ik leerde er Elna kennen, die vanaf het begin actief betrokken is bij het initiatief.



Vandaag ter ere van de Wereld Vredesdag zou Elna weer komen. Door corona was ze alleen met de landelijk coördinator, Anke van Keulen, om het licht van de vlam op te halen voor een ontmoeting later die dag bij het Apostolisch Genootschap. Waar een interessant programma met verhalen, gedichten, toneel en muziek werd aangeboden.

De ontmoeting in het klein in de Wonne die middag en later op de avond met een grotere groep genodigden, heb ik als bijzonder en inspirerend ervaren. Wat een geluk dat de Wonne initiatieven als dit kan ondersteunen.

En het werd winter. We zitten nu in de vierde Advent week als ik dit schrijf. Ik ben blij dat we met onze bewoners de afgelopen weken hebben vooruitgekeken naar Kerstmis. Licht en Duisternis. Geloof en hoop. Het is niet voor een ieder makkelijk deze tijd. De duisternis en gebrokenheid kunnen in een mensenleven soms meer overheersen dan de heelheid van het Kerstlicht. Zeker voor onze bewoners, die hier een tijdelijk onderdak treffen en gemeenschapszin maar ook op zichzelf worden teruggeworpen. Op zoek naar verbinding met de buitenwereld. Praktische zaken moeten regelen en ook zichzelf weer op de rit moeten krijgen. Daar een bescheiden bijdrage aan te leveren, maakt een initiatief als de Wonne de moeite waard, al meer dan veertig jaar!

Ik wens al onze vrijwilligers, bestuurders, geïnteresseerden, donateurs, burens, en bewoners veel Lichtpuntjes toe zo aan het eind van het jaar. Een een baken van licht in het verschiet: 2022

Edward

Het jaar 2021 in de Wonne Glanebrug



Dankbaarheid- hét woord om ons leven van het afgelopen jaar te beschrijven.

Er hebben 20 vrouwen en kinderen met ons meegedeeld en zijn ook weer vertrokken naar een eigen plek. Corona heeft veel gezinnen laten schudden op hun grondvesten en dat voelen wij als huis in de hoeveelheid aanvragen, die wij helaas niet allemaal kunnen beantwoorden. Het is een groot wonder als mensen in huis elkaar vinden in ontspannen gesprekken in de tuin en bij de koffie ondanks hun eigen sores. Dankbaar zien wij vrouwen ontdooien en plezier hebben. De kinderen vinden vaak heel snel hun weg in huis en met elkaar. Corona vroeg steeds weer om oplossingen te zoeken in situaties. Zo hebben we met Pasen een online ontbijt gehad met Jette die toen in quarantaine zat. Het was gelukt om het beste ervan te maken.



Dankbaar zijn wij voor de mensen om ons huis heen, die bijdragen in het runnen van het huis. Er zijn mensen die een gift in de vorm van eten langsbrengen en een keertje zelfs verf, anderen doneren en er zijn acties (zoals de goede-doelen kaas van de plaatselijke Zuivelhoevewinkel) die ons helpen om te sparen voor een nieuw klimtoestel in de tuin en het opknappen van het huis. Dat gaat vanuit eigen middelen niet goed lukken en daarom zijn wij dankbaar voor het toekennen van een donatie door een fonds. Het voelt vooral gedragen door jullie; dat wij er niet alleen voor staan. Een grote hulp was de ondersteuning door Karen Smid bij het omvormen van ons naambord in een logo. Dat moest toen heel snel en wat heerlijk dat Karen er tijd voor vrij maakte.

Wij zijn dankbaar voor alle werk dat is verzet in huis. Geleidelijk zijn we nu zo ver dat wij alle gastenkamers één keer grondig hebben opgeknapt en dat de slaapkamers er netjes en fris uitzien. Met NLdoet hebben we de huiskamer aangepakt en we zijn er bijna... alleen nog verf op de muur. Voor komend jaar zijn er ook weer plannen en gaan we verder met de kapel. Onze behoefte groeit om weer een fijne plek te hebben om samen met onze gasten de rust en bezinning op te zoeken.

Een bijzondere plek in huis heeft onze ‘therapiekat’ Paulus. Hij is graag bereid om op ieders schoot te gaan liggen en al spinnend te zorgen dat zijn zachtheid zich uitbreidt tot in de gemoederen van de mensen die hem aaien. Wij zijn nog steeds dankbaar dat wij ‘ja’ hebben gezegd toen ons werd gevraagd of wij plek hadden voor een kleine vondeling. Hij geneest en heelt op zijn manier.

Onze kerstwens voor jullie met de woorden van Kris Gelaude

Dit wens ik je:

Een warme plek en
mensen die je alles waard zijn,
Geestdrift te over,
Een lied in je hart,
Goedheid die beantwoord wordt,
Een weg bezaaid met stil geluk
en met fonkeling van sterren.

Annette en Anja

Link naar onze website <https://www.wonneglanerbrug.nl/>
om verder te lezen en voor de (juiste) contactgegevens.

3x per jaar een nieuwsbrief

mail naar: glanerbrug@wonne.nl

Of kijk op de site

<https://www.wonneglanerbrug.nl/>



wonneladder van 2021 naar 2022

januari

- 31.12.2020** geen oliebollen maar wafels en kaasfondu om t oude jaar uit te luiden
06 nieuwsbrief nr 40 gaat de deur uit. 250 stuks plakken en franceren. De rest gaat via mail
10 de kerstpakketten komen nog steeds binnen
21 veel verwarmingsstoringen en nu is de 2e de cv ketel kapot gegaan. Buiten is t 3 graden
25 'corona streng': nog maar 1 gast per dag in huis. Dwz nu enkel nog de kok

Februari

- 1** we gaan naar de markt en komen terug met...
5 witte broden van de visboer
- 08** we herdenken Carla Munster vrijwilligster van H2 die vandaag is gecremeerd.
- 9** er ligt heel veel sneeuw. Kruiemel de kat wil niet naar buiten. MANNES: "de kat heeft te korte poten. Hij moet schaatschoentjes!"
- 16:** We gaan naar markt en brengen huis..... kilo's stooferen. Dus eerst schillen door Hillie en Lies. En daar gaat Lennart aan de slag en eten we gekookte stooferen. Sap van stooferen stooferenpudding en... Stooferenijs!
- 27** Carnaval: Hillie haar telefoon is zoek. Overal gezocht. En toen rinkelde er iets ...in de keuken vanuit de grijze afvalbak!!



Maart

- 4** 60 jarige Huwelijksverjaardag van Hillie : samen gebak 's avonds film van Bert Haanstra en op zaterdag feestelijke lunch met Theo erbij
- 6** bezoek van Gideon en Irma met Sofia. En n hele EO-film ploeg. Opname is vertoond op 3 mei in 'Zie je zondag'
- 20** PKN Hengelo voert n heel jaar actief voor de Wonne. Vandaag violenmarkt bij de Thaborkerk. We gaan kijken.
- 28** Palmпасen. We maken werk van de Goede week. Van daar op zondagavond de film: into great silence
- 30** we nemen afscheid van onze huiswinkel: t Molletje , een andere wereld. Maar niet helemaal. Jan en Martha Veltrop geven het stokje door aan hun dochter Odilia die een web shop uitbouwen. De Wonne wordt afhaalpunt.



wonneladder van 2021 naar 2022

April

- 6** zoomgesprek met wethouder sociale zaken, Arjan Kampman ivm korting van bewoners met n uitkering.
- 10** dit jaar viert Corrie haar verjaardag voor het eerst in 18? jr niet thuis maar in Rotterdam
- 12** we zwaaien Norma en Nuria uit: ze hebben een eigen flat gekregen die ze heel gezellig hebben gemaakt. Norma vond t dubbel. Ze was graag in de Wonne, vond t gezellig. "Ik heb hier de oude Norma weer teruggevonden"
- 17** n droom kwam uit: we mochten zo maar 2 dreamboxes ontvangen, geschonken door Humanitas! Variërend van lekkers, kinderboek, Pet met HELD erop en 2 filmbonnen: bioscoop in eigen huis
- 18** we vieren de sterfdag van Gerhard Larink zondagmorgen uit dankbaarheid. Jammer dat er geen foto van hem bestaat. In de Bewonersvergadering leggen we eea uit
- 22** wonne verjaardag. Lekkens bij de koffie. Kaart van Betty en een schaal bloemen van Gien Schoester, die ons op meerdere manieren erg steunt.

En carla grabbelt voor t eerst van haar leven in een vuilcontainer die op de Noorderhagen staat: 10 kg aardappelen, 2 hammen, 2 netten uien



25 de Wonne is één van de nominaties voor de Enschedese Oranjetompoe. Met hoog bezoek, de tompoesonderscheiding én (niet te versmaden) 10 tompoezen

28 zomaar van een koffiekland gekregen: gift van €10

Ergens tijdens de Ramadan: Tim vast als een goede moslim maar is wel voor de gezelligheid bij een aantal maaltijden. Daarnaast is hij vaker te gast elders om de vasten te breken. Op uitnodiging gaat Hillie mee op een zaterdagavond en wordt ze bij zijn Turkse vrienden helemaal in de watten gelegd.

Mei

- sleutelbos gemist van de kasten in de eetzaal. Maanden gezocht en niet gewanhoopt. Bij een wandeling in de stad kwam uit n handtas.... het sleutelbosje. Nu kunnen we weer bij de spullen voor fondu raclette egourmet d. Wiens handtasje?? Alleen bij de redactie bekend ;-)
- 8** verloop van de Ramadan: we krijgenvoor het hele huismaaltijden van de Anadolu-moskee. De koksdames komen het hoogst persoonlijk brengen. Wat een erkenning! En een hele ontroerende ontmoeting van gelovigen.
- 30** Mannes neemt afscheid van Carlien, zijn thuiszorgmedewerkster voor 11 jaar. Dank je well!! Voor al je zorg.

Wonne ladder van 2021 naar 2022



Juni

Broodvermenigvuldiging: weken kunnen we eten van het brood dat de Eko ons schenkt. Maar nu is alles op. Dan maar weet 4 broden bij de Jumbo gekocht. Dan gaat de voordeur bel. En staat Gerrit op de stoep, van werkgroep Elim. Met een doos broodjes (60st?) en 14 broden

- 03 kerngroep heeft coachingsdag in Nijmegen. Voor het eerst weer bij de clarissen. En na afloop krijgt Edward: welkom voor je proefjaar in de kerngroep
- 04 Jaspers heldendaad bij Jumbo wordt beloond met taart. Nl. het onschadelijk maken van een tasjes dief! Chapeau
- 05 familieverband: Corrie zou bezoek krijgen van 2 zussen, staan er ineens 4 in de tuin! Die allemaal mee naar de markt gaan en zorgen dat 48 kg blauwe bessen een beter leven krijgen: jam, sap en saus.....lekkerrrrr
- 06. sakramentsdag. Voor Maarten: Norbertusdag. 900 jaar orde van praemontrae krijgt gezicht met alle maal foto's en bidprentjes.

Unieke Wonne gerechten: camouflagesoep, lasagne a la Akua, en verrassingstoetje

- 17 het laatste doosje smeerkaas is op, gekregen van het Paasontbijt van de Montessorischool. Nu nog 12 doosjes kokosbrood te gaan

Kersen: een hele doos gekregen op de markt. Mmmm, Corrie sorteert ze, Lennart kookt ze, Hillie doet ze in een schaal. Corrie doet ze in een braadpan en dan ... zijn ze verdwenen. Gerrit vind de pan... in de kast. Mooi opgeruimd. En tot slot: eten we samen warme kersen bij het toetje!!!

Juli

- 01 de.kerngroep klinkt op haar uitbreiding: Edward Kremer tekent zijn proefjaarcontract. Daar klinken we op! Vanaf nu klavertje vier
- 13 zomerplantjes om de tuin op te fleuren, bijeengespaard én gebracht door de jongeren van M25 uit Haaksbergen. Dit is hun 3e actie voor de Wonne.
- 23 kennismaken met de Wonne als gemeenschap: hoe is dat als jong gezin? Irma Gideon en peuter Sofia komen 2 weken meeleven.
- 31 we zwaaien Jasper uit



Wonne ladder van 2021 naar 2022

Augustus

- 08 eindelijk kan t weer: logeren op de Wonne. Rolf, regelmatige loge uit Amsterdam, komt t voor een maand en blijft zes weken... Heel fijn voor hem én voor ons
- 12 Hillie: “1 ding weet ik zeker iedereen heeft op de Wonne hetzelfde recht.” Carla: “Ja en iedereen mag aan het aanrecht!!!”
- 15 verjaardag van Hillie met een hele speciale appel-plaat- taart van Martin: 2 soorten appels volgens t recept van internet.



- 16 Tim vertrekt weer naar Limburg om zijn studie voort te zetten in Heerlen en we zwaaien hem uit
- 22: vreemde primeur: Peter hoort iets vreemds aan de Wonne auto. En hij vindt op het motorblok: n dode houtduif!! Jammerrr
- 23 Marvin heeft weer n eigen flat gekregen: het ga je goed!
Peter gaat 3 grenzen over: hij eet inktvis, yoghurt en is in Duitsland geweest.

September

- 10 Maarten tegen Lennart die toezicht op het eten houdt: “Er liggen nog mosselen in de koelkast. Die moeten weg.” Lennart: “Dat hoeft niet meer. Ze zijn al opgegeten bij de lunch.”
- 11 Open monumentendag: we pakken voor het eerst dit jaar weer uit naar het grotere publiek. Markt met koffie en sap. Wel 80 bezoekers En met n gift aan brood en... 400 eieren.
- 12 jubileum 50 jr Emmaus in Langeweg, een van onze zuster gemeenschappen. Arnulf heeft daar destijds de kringloopwinkels afgekeken. Daar moet de kerngroep bij zijn !
- 29 de Wonne als eerste stop in Nederland voor de pelgrims van de internationale Klimaatmars op weg naar Glasgow/ 30 pelgrims met nationale pers te gast voor de lunch. Een hele happening



Wonne ladder van 2021 naar 2022

Oktober

- 02 viering van Oogstdankdag in Hengevelde. Een mooie viering. En op maandag mogen we veel groente en levensmiddelen ophalen; de andere helft gaat naar de Voedselbank.
- 03 Franciscus feest in huiselijke kring: eigengebakken rijstevla en mandala's kleuren
- 26 Fons maakt met Mannes appelmoes voor wel 25 potten
- 28 wethouder sociale zaken Arjan Kampman komt op werkbezoek, thema's korting op uitkeringen, gemeentelijke korting, aanloop van eerste 2 maanden 'huur'



42 wk: de sfeer aan de deur is mn savonds steeds grimmiger geworden. Eerst besluiten we: geen warme maaltijd, enkel brood. Dan wordt er op 's avond gebeld: er wordt gespuugd en geslagen. Dat doet de deur dicht! Vanaf 30 okt. geen koffie of maaltijden meer aan de deur. Uit nood zijn we voorlopig dicht. Eerst een gesprek met politie en Mediant. Het staat haaks op alles wat de Wonne wil zijn en wil doen.

November

- Week van de amateurkunst- geen week maar maand!! Schilderijen van een amateurschilderclub in de Wintertuin als een hele grote galerie,
- 3 Edward: "Is er een bruiloft geweest? De trap ligt vol vruchtenhagelregen! Een dag later biecht Peter op: "Sorry dat was ik. er zat een gat in de vuilniszak die ik naar beneden bracht...!!
- We krijgen een Dankje wel kaart van de klimaatpelgrims
- 6 Corrie en Maarten nemen deel aan een dag van Kleine Christelijke Gemeenschappen in Vught. Voor het eerst in 1,5 jaar weer.

Wonne ladder van 2021 naar 2022

December

- 05 wonne theologie: we ontvangen 1 sint in 2 personen, En voor elke vrijwilliger is er een gedicht met verrassingskado...
- 09 stadsdeelwethouder June Nods komt kennis maken. Thema's van gesprek: afvalverwerking, overlast in de stad.



De kerststal in de wintertuin is opgenomen in een kerststallenspeurtocht in centrum Enschede. Toch nog een vorm van vermaak

- 11 actieve deelname aan de adventsmarkt in de Thaborkerk in Hengelo. Wat een geweldige opbrengst. In Denekamp heeft de vrouwenvereniging extra kerststukken verkocht. Bij het Roessingh wordt de kerstmarkt afgelast maar krijgen we desondanks een heel gulle donatie.
 - 16 Door sinterklaas of kerstman? Maakt niet uit: Akua heeft na heel lang wachter eindelijk haar scootmobiel. En tegelijk een eigen huisje dat met veel helpende handen bewoonbaar wordt gemaakt.
 - 18 Wonne-primeur: een nieuw koffiezetapparaat. Via een hele speciale bezorgdienst vanuit Rotterdam. Fijn dat Rijmond weer met de feestdagen in huis is. Bijna als huisgenoot
 - 19 de eerste partij oliebolletjes worden gebracht. Blijkbaar valt Nieuwjaar dit keer extra vroeg!?
 - 20 Nieuwe lockdown: de winkel gaan dicht tot in het nieuwe jaar
 - 21 De WereldvredeSVlam Twente wandelen hun rondje Enschede met het vuur van de Vlam vanuit de Wonne. Corrie en Martin lopen mee.
 - 24 in de kerstbijlage van Tubantia verschijnt een impressie van de Wonne. Met dank aan Willy en Herman. Nadien krijgen we veel positieve reacties, moreel én financieel.
 - 25 de rollen worden omgekeerd: 2 koffiëklanten komen óns emmers eten brengen; over van de kerstdis bij het Leger des Heils.
- 1.01,2022: we beginnen 2022 goed: Peter bakt 'voor zijn moeder' meer dan 80 oliebolletjes. En wij mogen meesmikkelen. Proost op 2022!!



... en op een zonnige zaterdagmiddag in april kwam zo maar in eens op bezoek: ARNULF
Goed in gepakt en lekker genieten van de zon op het Wonne terras.

En eindelijk kunnen Betty en Aartine weer eens komen logeren



Een spoor van liefde

In de schaduw van gisteren kijk ik vooruit
probeer op weg naar de horizon ijkpunten te vinden...
Zoekend naar licht, tastend langs de reling van de tijd.
De bitterheid voorbij, proef ik de tinteling van de vrij-
heid.
Een spoor van liefde maakt het bitter zoet.

Dick Smeijers



Vrijwilligers : volhouden ondanks corona !!



Vrijwilligers van Handje 2

De Wonne bergt een groot geheim. Want de meeste mensen ken de wel onze twee winkel: Wonne winkel en Handje 2.

Maar wat daar achter schuil gaat, blijft verborgen. Dit keer laten we zien de vrijwilligers uit de winkel, de dames die alle binnengekomen waren sorteren en uitzoeken, degenen die de winkels aankleden en inrichten, de etalages aantrekkelijk uitdossen. En dat al jááááren lang. Hieronder zo maar wat ervaringen.

Kleding sorteren: op zomer en winter, is 't gala of sportief, dames of voor heren.

En dan gaat alles mooi op kleur de winkel in.

Wat komt er binnen? Het kan variëren van spullen uit 1970, helemaal nieuw en nooit uit de kast geweest, tot hippe kleding van de Primark. De uitzet van je moeder, d.w.z. : 20 theedoeken, 20 handdoeken en echte lakens (beetje verkleurd aan de rand).

Soms is het een echt gevecht met al die plastic hangertjes.

Maar ook: genieten van de tuin achter de Wonne en de winkels.

Zomers lekker thee drinken met een van de bewoners

Het werken in de winkels: is ook plezier met elkaar,

lekker slap lullen en grapjes maken. En het geeft

ook structuur aan je week.

En: natuurlijk 1e keus (want we weten van elkaar

echt wel wat je mooi vindt)

Een ander op deze manier helpen geeft een positief

gevoel.

Veel groetjes van

Jeanette, Wilma en Marjolein 'de sorteermeisjes'



Maarten: Norbertus + Wonne = 900 + 42 jaar

Enkele jaren terug hebben we met een stemmige viering in de grote kerk en een feestelijke voortzetting in de Wonne ons 40-jarig bestaan gevierd. Met veel plezier hebben we dit voorbereid, gevierd en ervan na genoten. De orde waar ik lid van ben vierde dit jaar een jubileum: het 900-jarig bestaan. Een groot verschil, in meerdere opzichten.

Een periode van veertig jaar kan ik overzien. De mensen van het Wonne-begin zijn in ons midden. Een periode van 900 jaar kan ik onmogelijk overzien. In 1983 ben ik ingetreden. Dat is nu ruim 37 jaar, een 4% van die hele periode van negen eeuwen. Toch is er veel gebeurd in die tijd. Ingetreden in de abdij van Tongerlo, een gemeenschap met een tiental jongeren, een transitus gedaan naar de abdij van 't Park waar ik de jongste was. Veel teruggang gezien en daar ook pijn aan ervaren.

In onze maatschappij woekert de eenzaamheid en desondanks kiezen veel mensen er voor om alleen te gaan wonen. In deze maatschappij een kerk, die gemeenschap hoog in het vaandel heeft staan en die desondanks leegloopt. Boodschap niet meer interessant? Vooruitzichten onvoldoende? Geen aansluiting bij het hedendaagse leven? Wie het weet mag het zeggen.

In onze Wonne-gemeenschap hebben we de 900 jaar Norbertijnerorde ook gevierd. Op zondag 9 juni stond de viering in het teken van dit jubileum. In het centrum afbeeldingen van medezusters en -broeders die hun sporen hebben verdiend en daarom elk jaar in herinnering gebracht worden. Helaas ontbrak mij een afbeelding van de Zalige Rabodo, een medebroeder van de abdij van 't Park die op de heiligenkalender staat. Hij wordt gevierd op 17 april. Bij de paaskaars ook foto's van overleden zusters en broeders, zij die de weg van het evangelie zijn gegaan in het voetspoor van Norbertus.

Zowel de orde als de abdij hebben groei en bloei gekend en ook nu bloeit de orde op vele plaatsen. In onze viering hebben we gebeden voor het religieusleven in zijn algemeenheid, dat er steeds weer mensen opstaan die in gemeenschap of anderszins verbonden met elkaar in de geest van het evangelie naar het voorbeeld van Jezus willen leven. Het religieus leven is in de hele kerkgeschiedenis een komen en gaan geweest van een heel scala van vormen en mogelijkheden. Als er iets wegvalt, komt er iets nieuws in de plaats. Steeds opnieuw zullen er mensen opstaan die zich vragen stellen bij de samenleving, die zaken zien waardoor onrecht aan mensen wordt gedaan. Mensen die ontevreden zijn met hoe het gaat en die het inzicht, de kracht en de energie hebben om een verandering in te zetten. In de rijke geschiedenis zijn er vele voorbeelden: Benedictus, Franciscus en dichterbij Moeder Theresa en Charles de Foucauld. In deze rij van inspirerende mensen staat ook Norbertus. Dat is dan weer hoopvol.



Als een blikseminslag, zo heeft zich de bekering van Norbertus voltrokken.

In één van de beroemde gebrandschilderde ramen van de pandgang van de abdij staat het zo afgebeeld.



Tubantia interview

De Wonne werd uitgenodigd voor een interview ten behoeve van de Kerstbijlage. Met dank aan Gerben Kuitert en Wouter Borre!

<https://www.tubantia.nl/enschede/de-wonne-in-enschede-is-als-balsem-voor-de-gebutste-ziel-maar-de-tube-raakt-leeg~a71ba1d2>

Geestkracht Hoe zingeving en spiritualiteit ons gaande houden

Ook deze Kerst gaan we doorbrengen in een lockdown. Dat vraagt veel van ieder van ons. Het gaat veel verder dan wat aanpassingsvermogen of flexibiliteit. Wat we nodig hebben is geestkracht. Dat is een kracht die ons bezielt en hoopvol maakt, en ontstaat uit zingeving en spiritualiteit. Het is een kracht die ons gaande houdt.

Goed leven

Veel mensen zijn op het vlak van zingeving, spiritualiteit en religie tegenwoordig zoekende, en hebben vragen. Er is veel nieuwsgierigheid en belangstelling. We zoeken allemaal naar de diepere lagen in ons leven. We verlangen naar een bezielde wereld waarin het goed leven is, juist nu.

Bezieling en betekenis

Ik schreef dit jaar een boek, dat sinds kort in de winkel ligt. Het zal je niet verbazen dat het boek *Geestkracht* als titel heeft. De Wonne heeft ook een plek gekregen in het boek. En niet voor niks. Jullie vormen samen een plek van bezieling en betekenis, waarin zingeving en spiritualiteit een voorname rol spelen. Mensen kunnen zich er aan optrekken.

Franciscus en Clara

Het is belangrijk om de Franciscaanse spiritualiteit waaruit De Wonne is ontstaan steeds opnieuw aandacht geven. Die spiritualiteit is ontstaan in de dertiende eeuw in Italië, rondom Franciscus en Clara van Assisi. Franciscus en Clara hebben in hun spiritualiteit een centrale plek ingeruimd voor eenvoud. Ze strenden in hun tijd tegen een steeds rijker en machtiger wordende kerk, en wilden die terug brengen naar de essentie.

Horizontaal

In de Middeleeuwse wereld die volkomen autoritair en verticaal was ingericht, hadden Franciscus en Clara het lef om een horizontale spiritualiteit van broederschap en zusterschap van de grond te trekken. Die horizontale manier van leven spreekt bijna achthonderd jaar later nog steeds veel mensen wereldwijd aan, tot in Enschede en Almelo aan toe. Over geestkracht gesproken.

Samen sterker

Ook in het afgelopen jaar heb ik als coach de kerngroep mogen begeleiden in verdere groei als mens en als woon-werkgemeenschap. De komst van Edward heeft de kerngroep veel goed gedaan. Hij draagt veel eigens bij, en dat brengt rust en balans voor de anderen. Hopelijk sluiten nog meer mensen zich aan: als kerngroeplid, als vrijwilliger of hoe dan ook. Samen staan we sterker, iedereen heeft een talent in te brengen waar behoefte aan is. Samen groeien we in geestkracht!

Frans Croonen: Geestkracht,

Zingeving en spiritualiteit in het Nederland van nu

192 blz. EAN: 9789493198142

Uitgegeven bij Zilt



Klimaat pelgrimage



De Wonne mocht een internationale groep van 30 pelgrims een lunch aanbieden als eerste halteplaats op Nederlandse bodem. Alle bewoners waren bij de voorbereidingen betrokken of hielpen bij het serveren. Er was gesprek, zang en gebed. En vooral: echte ontmoeting. Wat een energie en inspiratie!

Tot slot een drietalige (oecumenische) zegen van predikanten Janneke Burger, Oane Reitsma en Carla Berbée

De Klimaatpelgrimstocht maakt bewustzijn in kerken zichtbaar. De klimaatpelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij de 26e Wereldklimaatconferentie. Van 30 september tot en met 11 oktober liepen de pelgrims door Nederland. Met als eerste halte de Wonne in Enschede.

Veertig plaatselijke kerken en twee moskeeën waren betrokken bij de voorbereiding en zorgden voor onderdak, eten en activiteiten voor de pelgrims. 420 mensen liepen een of meerdere etappes mee met de pelgrims. Vertegenwoordigers van het protestantisme, de islam, het hindoeïsme, het jodendom, het boeddhisme en het rooms-katholicisme benadrukten onderweg het belang van klimaatgerechtigheid vanuit hun eigen achtergrond.

Nu roepen GroeneKerken en Vastenactie mensen en kerken op om zich blijvend aan te sluiten bij hun netwerk. Als gelovigen willen we samen gehoor geven aan de opdracht om zorg te dragen voor Gods schepping. Zo helpt GroeneKerken (een initiatief van Tearfund en Kerk in Actie) alle kerken in Nederland die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

<https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht-blog/>.

Möge die Strasse dir entgegen kommen
Und der Wind stets im deinem Rücken sein....
Und bis wir uns wieder sehen
Hälte Gott dich fest in seinem Hand



Maarten: Een spelletje heel gewoon, heel bijzonder

In een van de gemeenschappen waar ik gewoond heb, ging één van de oudere broeders geregeld bij een kennis in de buurt een spelletje rummikub spelen. In de koude periode van het jaar werd daar dan warme chocomel bij geschonken. Uit de verhalen van hem bleek dat beiden ervan genoten. En ik, ik associeerde rummikub met de oudere medemens.

Totdat ... totdat ik in de Wonne werd uitgenodigd om een spelletje rummikub mee te doen.

Mijn eerste reactie was: ben ik al zó oud? En ik voelde wat verzet. Uiteindelijk toch ingestapt. En zowaar, ik kon na er enkele stenen bij gepakt te hebben op tafel. Dertig punten, het was mij gelukt. Na in enkele volgende beurten weer wat stenen opgepakt te hebben, kon ik wat meer uitleggen en hier of daar iets aanleggen. Winnen was er die eerste keren niet bij en vol bewondering keek ik naar de andere spelers die met een grote souplesse het hele speelbord van aanzien veranderden. Alles wat ik als mogelijkheid in een volgende ronde had willen doen, kon niet meer. En als ik daar iets van zei werd er gelachen.

Langzaam merkte ik een verandering, eerst heel klein, ik kon van twee rijtjes twee andere rijtjes maken en er één steen bijleggen. Dan volgde er meer en, nog steeds langzaam, kon ik meer veranderen. Ik had het gevoel dat ik van derde provinciaalse wat opschoof naar een hogere plaats in de rangorde van het Wonne-klassement. In mijn hoofd had ik af en toe de indruk dat er in mijn hersenen andere, nieuwe lijntjes werden gelegd. Mijn hersenen ontwikkelden zich en brachten mij naar een hoger niveau. Met één speelster ontstond er een bijzondere band, we gaven elkaar ongemerkt voor anderen af en toe een tip: "kijk nog eens goed..." of er werd onder de tafel even tegen een been aange-tikt, of we keken elkaar doordringend aan.

Het eerst onmogelijk geachte gebeurde, ik ging graag een spelletje rummikub spelen. Af en toe won ik een spelletje en ik genoot daarvan. De andere minder ... "Nu hoef je niet huilend naar bed, hè", werd er dan gezegd. "Nu hoef je niet wakker te liggen ...". Ik liet ze het zeggen en droeg mijn lot als een man. Weer wat later nam ik zelfs initiatief om anderen uit te nodigen en wat later uit te dagen tot het spelen van een spelletje. En vaak bleef het niet bij één spelletje, werden het er vier of vijf of soms zo lang als nodig was dat iedere speler toch minstens één keer gewonnen had.



Uiteraard gebeurde er wel wat kleine ongeregeldheden, iemand die een steen extra pakt, of een keer niets uitlegt en geen steen pakt. Iemand die zich 'vergist' in het links-of-rechts-omgaan van de speelrichting. Het kan gebeuren dat er zomaar ineens, vanuit wie weet welke kant een onmogelijke combinatie op tafel blijkt te liggen. Die halen we dan maar weg, draaien de stenen om zodat die opnieuw in het spel kunnen komen. Soms probeert iemand voor de beurt te spelen. Ook dan wordt er ingegrepen. Zo zijn mijn avonden in de Wonne veranderd. En de Wonne veranderde meer. Waar vele jaren het scrabble spel centraal stond als activiteit, is dat nu het speelveld van rummikub. Misschien gaat er binnenkort weer wat veranderen, laatst werd er een Triviantspel binnengebracht. Met oudjaar hebben we het gespeeld, ik wist de meeste antwoorden, die aan anderen gesteld werden, op de vragen die aan mij gesteld werden, moest ik meestal het antwoord schuldig blijven, dat was jammer. Het spel is niet uitgespeeld, de klok van twaalf bepaalde een ander verloop van de avond/nacht. Terug naar het spel met de cijfers. Twee van mijn collega's spelen toch wel in het hogere kader, eerste divisie, ere divisie of hoe dat dat ook mag heten naar de sponsor: ---- - leage of, veel beter: de Libertus leage, een biertje van de abdij van 't Park dat ik enkel van een plaatje ken. Als de brouwerij van de Parkabdij het sponsorschap op zich zou willen nemen, zien wij graag een biertje tegemoet.

Met een hartelijke, sportieve groet,

Maarten



Decent de centen

Deze kop heeft jaren boven de bladzijden uit de Nieuwsbrief gestaan met een samenvatting van de jaarcijfers. Inmiddels komen die te laat en zijn ze vanaf maart apart te vinden op de Wonne-site onder “financieel jaarverslag”. Met ingang van 1-1-2022 gaat daar achter de schermen een grote verandering in komen.

Vanaf 1980 heeft het economaat van de orde der kapucijnen steeds voor de financiële boekhouden op hoger nivo gezorgd. Daarbij heeft tot nu toe Ida Smeijers steeds de details aan ‘Den Bosch’ aangeleverd. Vroeger met potlood en papier; de laatste jaren digitaal.

Vorig jaar heeft de custos, Piet Hein van der Veer de 3 Wonne's laten weten dat de Kapucijnen deze ‘service’ niet meer voor hun rekening kunnen nemen omdat er inmiddels zelfs geen zelfstandige provincie meer bestaat en alle diensten verder afgeslankt wordt. Helemaal begrijpelijk.

Daarom danken wij hierbij niet alleen de Kapucijnen, maar ook de personen van Francien Persijn en Bert de Veer die dit werk jaren lang gedaan hebben. Gelukkig konden zij van de zomer op werkbezoek komen vanuit Den Bosch en mochten we hen persoonlijk verwennen.

Ook Ida krijgt dank op deze manier (maar ook nog op een andere manier). Zij heeft aangegeven dat zij niet verder mee wil gaan op de digitale snelweg. En ook dat is begrijpelijk. Dank je wel voor zoveel cijfertjes, het controleren en meedenken.

We gaan als 3 Wonne's samen optrekken bij het werken met een digitale boekhouding met begeleiding van Accountantkantoor Hendriksen.

Is getekend: Annette en Carla



Foto album

Er zijn zo veel leuke foto's.....



Woon/werkgemeenschap De Wonne zoekt nieuwe mensen die verantwoordelijk willen dragen

Woongemeenschap de Wonne in Enschede leeft vanuit het christelijk geloof én de franciscaanse spiritualiteit. Vanuit deze inspiratie vangen wij mensen op, die we voor een tijdje een thuis-gevoel willen geven.

Wij zoeken versterking voor onze woongroep: nieuwe leden die taken in huis op zich nemen en zich in een bezielde verband willen inzetten voor de kwetsbaren in de samenleving.

Wat heeft De Wonne jou te bieden?

Een gemeenschap, een thuis waar geloof een dragende plaats heeft

Een inspirerende en afwisselende woon-werkomgeving

Deel uitmaken van een breed netwerk: in de regio, binnen de hulpverlening, binnen de religieuze landelijke en internationale wereld

Het samenwonen met ons kun je combineren met een parttime baan elders

Welke gaven en talenten heeft De Wonne nodig?

Gevoel voor mensen

Kunnen wonen én werken op één plek

Samenwerken, kunnen werken in en vanuit een team

Leiding en sturing kunnen geven

Gevoel voor verantwoordelijkheid

Vaardigheden voor management/administratie/organisatie

Kunnen hanteren van afstand en nabijheid

Kunnen leven in een project dat nooit af is

Hoe wij ons leven ervaren

“De Wonne is een setting om te groeien.”

“Ik wist niet dat ik zo veel talenten in me had. Die komen levend en werkend in de Wonne allemaal van pas. Mijn geloof krijgt hier heel concreet handen en voeten.”

“Het leven in de Wonne is als een spiegel: een confrontatie met mezelf in mooie en minder mooie kanten. Altijd boeiend!”

We denken aan mensen die

leven vanuit hun christelijk geloof en hart hebben voor de franciscaanse spiritualiteit

45-55 jaar zijn– gezien de leeftijd van de huidige woongroep

zicht hebben op zichzelf en de nodige levenservaring hebben

Ben je nieuwsgierig? Kom kennismaken! Bel of mail met Carla Berbée, 053- 431 87 87 en carla@wonne.nl . Graag tot ziens!

www.wonne.nl

Noorderhagen 25

7511 EK Enschede



Tot ziens! Het ga je goed

We namen dit jaar afscheid van bewoners:

Fons, Ayele, Willem, Norma & Nuria, Tim, Jasper, Marvin, Sasko & Deborah, Senna, Akua

... en ook vrijwilligers gaan verder:

Corona belastte het contact met een aantal vrijwilligers. Jammer voor : **Rico, Lennert, Jort, Björn, Coos en Celine.**

We namen afscheid van: **Kamla, Mirjam, Ameli, Raymond, Gerrit, Janny, Niek, Wil, Aalco, Alice en Quinta.**

Hoe dan ook:

met dank voor ieders inzet!

vrijwilligers:

Tom, Ellen, Daniel, Michel, Jos, Vincent, Gerrit, Willem Karel, Nick, Margriet, Martijn, Cor, Joop, Peter, Lies, Pattie, Carla, Ilona, Gerard, Gina, Desley, Peter, Sylvia, Willem, Wilma, Els, Yvonne, Soheila, Jeanette, Marjolein, Karin,



.....bij name gekend in 2021

De Wonne Enschede

Carla, Corrie, Daniel, Edward, Famke, Gerson, Hillie, Maarten, Marcel, Mannes, Martin, Peter.

Buitenleden: Arnulf, Dick & Ida

De Wonne in het kort

- De Wonne wordt gevormd door leefgemeenschappen in Enschede en Glanerbrug. In Almelo is een zelfstandige 'zuster' gemeenschap.
- De Wonne is een vereniging met (kerngroep)leden die zich ten doel stelt geld en goed SAMEN TE DELEN.
- De Wonne is een religieuze interkerkelijke gemeenschap die zich laat inspireren door Jezus van Nazareth, Franciscus van Assisi, Gandhi en anderen.
- Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het tijdelijk opvangen van mensen in probleemsituaties, het runnen van twee kringloopwinkels en een plek zijn voor gebed en bezinning.
- Veel vrijwilligers (+/- 40) ondersteunen het dagelijks werk: koken, sorteren van binnengebrachte goederen voor de winkels, gastvrouw/heer zijn, klussen in huis en tuin, etc.
- De Wonne is een erkende leer- en stageplek voor ROC opleidingen tot niveau II.
- Geïnteresseerden kunnen enkele dagen meeleven om uit eigen ervaring een beeld van De Wonne te kunnen vormen
- **De Wonne is een ANBI instelling d.w.z. dat uw gift aftrekbaar is.**

Nieuwsbrief: zie website of op aanvraag per mail



Wonne Enschede

Email: enschede@wonne.nl

Website: www.wonne.nl

Bank: NL49 INGB 0004142299

Telefoon: 053 4318787

Kerngroepleden: Carla Berbée, Edward Kremers, Maarten Schapendonk o. praem., Corrie Stadthouders

Wonne Glanerbrug

Email: glanerbrug@wonne.nl

Website: www.wonneglanerbrug.nl

Bank: NL 68 TRIO 0254 8263 50

**Telefoon: 06 31951591 /
06 11868200**

Kerngroepleden:
Annette Kerver, Anja Thönelt

De Wonne
Noorderhagen 25
7511 EK
Enschede
www.wonne.nl
enschede@wonne.nl

